



## Hanne Lis Sørensen

Faglig sekretær FOA

Medlem af kommunalbestyrelsen 1986- 2002

Født 23. februar 1946 i Manne

Tillidsrepræsentant HAF (Husligt Arbejder Forbund)

Lokalformand HAF

Formand Socialdemokratiet Farsø

Jeg var hjemmehjælper og var blevet valgt som tillidsmand. Selv om vi havde meget gode vilkår, syntes jeg, der var mange ting, der kunne være anderledes. Jeg syntes, at politikerne snakkede og vedtog meget, som de ikke havde forstand på. Jeg havde lyst til at være med især på social- og ældreområdet.

Vi var to på den socialdemokratiske liste der blev valgt i 1985. Jeg havde drømt om Socialudvalget, men som ny måtte jeg "nøjes" med Kulturudvalget, hvis område lå mig meget fjernt.

Jeg blev glad for medlemskabet af Kulturudvalget med Søren Skovgaard Madsen som formand. Jeg fik et godt indblik i området, og vi havde et godt samarbejde. Jeg blev også medlem af skolebestyrelsen ved V. Hornum skole. Det var en skole med et fantastisk sammenhold, hvor børnenes trivsel og læring var i højsæde.

I samme periode blev der bygget nyt rådhus. Det var vigtigt for mig, som aktiv i fagbevægelsen, at få skabt nogle gode arbejdsmiljøforhold for medarbejderne. I Nørregade var forholdene meget dårlige, medarbejderne sad næsten i vindueskarmen.

Afstemningen blev imidlertid problematisk, idet finansieringen af rådhusbyggeriet blev stillet op mod besparelser på ældreområdet. Som socialdemokrat kunne jeg ikke stemme for besparelser på ældreområdet, så jeg blev nødt til, med grædende hjerte, at stemme mod rådhusbyggeriet.

Efter valget i 1989 kom jeg i Socialudvalget. Det kom meget bag på mig, hvor meget der var lovstyret. Jeg forstod, at min kritik af de tidligere medlemmer havde været noget forfejlet, da de, uanset holdninger, var nødt til at overholde lovene.

Jeg blev også formand for Børne- og Ungeudvalget, der i perioden afløste § 8- udvalget med hensyn til fjernelse af børn. Jeg synes, vi var meget loyale overfor lovgivningen, og tog hensyn til børnenes tarv og ikke økonomien. Man kan stille sig det spørgsmål, hvordan skal forældre, der aldrig har modtaget omsorg selv, kunne udvise omsorg?

Vi fik også etableret et Erhvervsudviklingscenter, der skulle støtte de mindre virksomheder i deres ideudvikling og afprøvning af de nye ideer. Kommunalbestyrelsen var positiv overfor ideen, erhvervslivet også, dog knap så meget, da de skulle skyde penge i centret. Centret lukkede efter nogle år, og der produceres nu køkkenelementer i bygningen.

Jeg syntes dengang, at det ikke var nogen god ide at opføre Rådhuscentret, da det ville ødelægge handelslivet på hovedgaden. Jeg stemte derfor nej til projektet. Centrets idemand og ejer Kaj Jensen har siden set skævt til mig. Man skal ikke være for stor i slaget, så jeg må efterfølgende sige, at det er et utroligt flot sted, og det var en god ide, som her blev realiseret.

I starten af 1990'erne skulle der gennemføres store besparelser (20 %) på administrationen, hvilket resulterede i, at personalet gik i strejke. Jeg må sige, at jeg er stolt af personalets reaktion. Man var nu nået til en grænse, hvor de måtte sige fra, hvis arbejdet skulle gøres ordentligt. Det var for mig som socialdemokrat en god oplevelse.

Efter valget i 1989 kom jeg i Økonomiudvalget og Teknisk udvalg. Af alle de udvalg, jeg har været medlem af, står Teknisk udvalg mit hjerte nærmest. Vi havde en utrolig dygtig forvaltningschef i Børge Uhd Nielsen, der var loyal i alle forhold og havde styr på det faglige og økonomien, han var tillige en dygtig forhandler.

Jeg var også glad for medlemskabet af Økonomiudvalget, men det var ikke særlig spændende, og udvalget var lidt for selvhøjtidelig.

Jeg stoppede ved valget i 2001. Jeg havde haft 3 gode perioder fra 1986- 1998. I den sidste periode fra 1998 – 2002 synes jeg, der kom nogle uheldige elementer ind i form af, at politik mere blev et spørgsmål om - hvad jeg mener - hvad jeg vil, og ikke så meget helheden, og hvad der er det bedste for Farsø kommune.