



## Hans Olaf Agerup Kjeldsen

Godsejer, Kammerherre, K. af Dgb.

Medlem af kommunalbestyrelsen og borgmester 1998 – 2007

Født den 5. februar 1932 i Løgstør

Realeksamen og handelseksamen

Uddannet boghandler og flyverløjtnant

1979 – 95 præsident for Landbrugsrådet

Præsident for COPA og IFAP

Formand for Farsø Sparekasse 1973 – 98

Medlem af bestyrelserne for Hedeselskabet, ØK og Monberg & Thomsen

Jeg fik en kraftig opfordring fra Venstre om at stille op til kommunalbestyrelsesvalget i 1997. Jeg har aldrig været medlem af noget politisk parti, bortset fra en kort periode, hvor jeg var medlem af De Uafhængige. Jeg havde imidlertid reageret på en annonce fra Venstre, hvor man kunne rekvirere materiale om Venstre eller melde sig ind. Jeg bad om materialet, men fik tilsendt et medlemskort. Jeg fik ikke medlemskabet annulleret hurtigt nok, så jeg blev inviteret til et møde, hvor jeg blev opfordret til at stille op. Da jeg har en svaghed for at tage udfordringer op, accepterede jeg opstillingen. Jeg blev valgt og også valgt som borgmester med støtte fra Venstre, Konservative og Socialdemokraterne og Farsø Byliste.

Udfordringerne meldte sig straks ved borgmestervalget, hvor Thorkild Fransgaard meddelte, at han havde undersøgt sagen, og jeg ikke kunne vælges, da jeg var formand for Farsø Sparekasses bestyrelse, og Sparekassen var kommunens hovedpengeinstitut. Kommunaldirektøren kontaktede straks Indenrigsministeriet, som meddelte, at der ikke var noget til hinder for valget. For at undgå fremtidige problemer, trak jeg mig ud af Sparekassens bestyrelse.

Vi fik en kraftig udbygning af Farsø hallerne med finansiering af Lokale- og Anlægsfonden. Jeg havde fornøjelsen at tage det første "spadestik" med en stor gravemaskine. Med hoffets tilladelse blev hallerne omdøbt til Dronning Ingrid Hallerne, og indvielsen blev overværet af prinsesse Benedikte. Dronning Margrethe overværede senere afsløring af specielt maleri af Dronning Ingrid. Hallerne har senere været ramme om store sportsstævner, såvel nationale som internationale, bl.a. håndbold.

Farsø bymidte kom endelig op at stå, ligesom Rådhuscentret, på ejeren Kaj Jensens initiativ, blev udbygget flere gange, så det er blevet et vigtigt handelscenter i Vesthimmerland, hvor folk kan gå indendørs fra butik til butik.

Hvalpsundoverfarten fik en ny færge. Samarbejdspartneren Sundsøre kommune sagde i første omgang nej til projektet, vel nok fordi borgmesteren i denne kommune var sygemeldt i en længere

periode. Da han kom tilbage på posten, blev projektet godkendt. Færgen skulle hedde MARY, og vi forsøgte at få kronprinsesse Mary til at navngive den – det blev afslået af hoffet. Opgaven blev så overgivet til de 2 kvindelige medlemmer af færgeriets bestyrelse.

Min borgmesterperiode sluttede med etableringen af Vesthimmerlands kommune. Jeg havde gerne set, at Nørager kommune var kommet med, men den valgte at gå til Rebild kommune. En af årsagerne hertil var formentlig, at Løgstør kommune på et tidspunkt arbejdede stærkt på, at Løgstør skulle være hovedby.

Generelt synes jeg, at der var et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Thorkild Fransgaard og Carlo Nielsen var meget i opposition og søgte i flere tilfælde at genere samarbejdet. Blandt andet i forbindelse med etablering af Urhøjecentret, hvor de fik Ekstrabladet på banen. Vi havde orden i tingene, og centret blev etableret. Det skal dog tilføjes, at jeg efterfølgende har haft mange hyggelige samtaler med Carlo Nielsen.

Som bekendt har jeg i mange år været præsident for Landbrugsrådet, og i den forbindelse været præsident for den verdensomspændende landboorganisation. Skal jeg sammenligne udfordringerne i disse organisationer og borgmesterposten i Farsø kommune, må jeg sige, at de ikke var mindre i kommunen.