



Johannes Madsen

Overlærer

Medlem af kommunalbestyrelsen 1974-82

Født 6. marts 1933 i Gærum

Læreruddannet på Nr. Nissum seminarium

Formand for Borremose efterskole

Kredsleder for FDF- V. Hornum

Formand for V. Hornum- Flejsborg- Hyllebjerg menighedsråd

Formand for det mellemkirkelige udvalg i Viborg stift

Medlem af Aars Y'Mens Club i 50 år

Jeg har altid interesseret mig for politik. Derfor stillede jeg op til kommunalbestyrelsesvalget i 1970 på V. Hornum-Flejsborg- Hyllebjerg fællesliste, men blev ikke valgt. I 1973 og 77 stillede jeg op for Venstre og blev valgt begge gange.

Jeg kom i Teknisk udvalg og Socialudvalget. I Socialudvalget var det meget skæbner og penge, det drejede sig om.

Ved konstitueringen i 1974 blev B. Nielsen-Man valgt som borgmester, medens der samlede sig et flertal i 1978 for Rabøl Jørgensen. Jeg var lidt sur eller ked af det, over at Rabøl Jørgensen blev valgt som borgmester, men efter et halvt års tid fik jeg et udmærket samarbejde med ham.

I 1979 besluttede kommunalbestyrelsen at bygge en hal ved V. Hornum skole. En borger i Farsø klagede til Tilsynsrådet over beslutningen med påstand om, at Vagn Kragh og jeg var inhabile. Vagn Kragh, fordi han var pedel ved skolen og måske på grund af hallen kunne få lønforhøjelse. For mit vedkommende fordi jeg kunne få bedre forhold i gymnastiktimerne. Historien gik landet rundt bl.a. i Ekstrabladet. Tilsynsrådet antydede i sit svar, at borgeren kunne have lidt ret, men ville ikke ændre kommunalbestyrelsens afgørelse.

Jeg stillede også et forslag om, at man ikke måtte ryge under møderne. Jeg havde drøftet med flere af medlemmerne forinden, og alle syntes, at det var en god ide. Da det kom til afstemning, faldt forslaget med 1 stemme for og 16 imod. Med rygeloven i 1994 må jeg konstatere, at jeg havde været for tidligt ude.

I 1979 vedtog kommunalbestyrelsen at bygge 8 mindre lejligheder i tilknytning til plejehjemmet Flejsborglund. Jeg blev formand for byggeudvalget og kunne glæde mig over, at byggebudgettet holdt. Jeg synes, det var træls, da en senere kommunalbestyrelse vedtog at lukke plejehjemmet. Jeg må nok erkende, udviklingen taget i betragtning, at det var en rimelig beslutning.

DDS (Det Danske Spejderkorps) afviklede et år sin landslejr på arealerne ved Hessel med 20.000 deltagere. Jeg synes, det var dejligt, at en af landets mindre kommuner kunne samarbejde med korpset om etableringen af en så stor lejr, der jo også kunne fremme turismen i kommunen.

Der var i perioden også spændinger mellem skolerne i Strandby og V. Hornum, der begge havde fået overbygninger. Dette var ikke holdbart i længden, og Strandbys overbygning blev nedlagt.

Administrationen var placeret 3 steder i Farsø med megen tidsspille til følge, det var derfor godt, at der blev bygget et nyt rådhus, hvor hele administrationen blev samlet.

Jeg synes, samarbejdet i kommunalbestyrelsen var godt. Der kunne være nogen spændinger umiddelbart efter et valg, men de forsvandt efter et halvårs tid. Der var et godt samarbejde mellem Nielsen-Man og Rabøl Jørgensen, som begge var dygtige politikere.