



Niels Krebs Hansen

Landmand

Medlem af kommunalbestyrelsen 1986-90 og 1998-2007

Født den 24. marts 1956 i Farsø

Uddannet driftsleder fra Lundbæk Landbrugsskole

Formand for FUIK (Farsø Ullits Idræts Klub)

Formand for FUIK' s venner

Formand for Himmerlands Vikarservice

Medlem af bestyrelsen for Farsø Landboforening

Medlem af bestyrelsen og instruktør for Farsø Motionsklub

Medlem af bestyrelsen for Renovest

Medlem af bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab

I 1985 blev idrætsforeningerne i Farsø enige om, at opstille en yngre person til kommunevalget, således at der kunne komme nyt blod i kommunalbestyrelsen. Hvorfor det blev mig, ved jeg ikke, men jeg var villig til at stille op. Vi skulle så finde en liste at stille op på. Det blev Farsø Byliste, selv om jeg boede på landet, havde jeg mange relationer til byen.

Jeg blev valgt sammen med Rabøl og Gunnar Nielsen.

Ved konstitueringen blev Rabøl borgmester, og jeg kom i Socialudvalget.

Rabøl arbejdede ihærdigt for at få et nyt rådhus, hvad jeg var meget enig i. Rådhusbyggeriet blev vedtaget med et snævert flertal. Byggeriet blev styret af et byggeudvalg, som holdt økonomien i en meget kort snor, så budgettet blev overholdt. Rådhuset, som er det bedste af den nye kommunes administrationsbygninger, rummer i dag Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen.

Butikscentret blev også etableret i denne periode. Det var en hård nød at knække. Der kom mellem 700 og 800 protestunderskrifter. Men vi troede på sagen, og vi kan se i dag, at det kan betale sig at gå imod strømmen.

Der blev også etableret et Erhvervsudviklingscenter med erhvervschef Laurits Østergaard som den drivende kraft. Centret mødte en del modstand og kørte ikke så længe. Centret var med til at sætte gang i erhvervsområdet. Centrets bygninger bliver i dag brugt til produktion af køkkeninventar.

I Socialudvalget havde vi mange drøftelser om ældrepolitikken "længst muligt i eget hjem". Vi kiggede også på plejehjemmene, Flejsborglund blev lukket, Søperlen blev lukket i den næste

periode. Hesselvang overlevede og er nu et friplejehjem. Kommunen overtog amtets halvdel af plejehjemmet Højgaarden, som så blev fuldt kommunal ejet.

I perioden flyttede jeg af tidsmæssige årsager fra Socialudvalget til Ejendomsudvalget, som var mindre tidskrævende.

Jeg stillede ikke op til valget i 1989, da jeg måtte erkende, at kommunalbestyrelses- arbejdet tidsmæssigt ikke kunne forliges med at være nystartet landmand.

I 1998 manglede der folk på Farsø Byliste, så jeg indvilgede i at stille op igen - som fyld - og regnede ikke med at blive valgt.

Jeg blev imidlertid valgt sammen med Søren Virenfeldt. Vi kom med i konstitueringen. Søren Virenfeldt blev formand for Kulturudvalget og jeg fik igen plads i Socialudvalget.

Det var på den tid, da sagerne om børnefjernelser eskalerede, og Farsø kommune holdt sig ikke tilbage. Det kan være både positivt og negativt – positivt, når vi griber om nældens rod i tide – men vi fik en masse sager, som vi senere måtte slås med.

Vi fik også et asylcenter, der blev opført i det nuværende boligområde ved Gorms vej. Da der skulle boligudvikles i området, blev der diskussion om at flytte centret bl.a. til Røjbækvej. Centret blev imidlertid nedlagt, og dette problem var så løst.

Søren Virenfeldt og jeg var ikke enige om flygtningepolitikken og børnepolitikken. Jeg valgte derfor at skifte til De Konservative.

Ved valget i 1998 stillede jeg op for De Konservative og blev valgt sammen med Jette Thomsen, der genopstillede. Af mange årsager var vi ikke med i konstitueringen og dannede derfor opposition til Venstre og Socialdemokraterne.

Jeg blev igen medlem af Socialudvalget og Færgebestyrelsen.

I Socialudvalget blev der en vældig ballade om børnefjernelserne og problemer med personalet på området. Det gav megen negativ presseomtale. Socialudvalget under Jens Chr. Pedersens (min gamle skolekammerat fra Vannerup skole) ledelse, stod sammen, og vi klarede skærene.

I slutningen af perioden skulle vi realisere den nye kommunalreform. Efter min mening er det godt med større enheder, som kan give nogle bedre faglige miljøer med bedre sparring, når der er flere medarbejdere.

Vi var enige om, at Aars og Farsø passede godt sammen. Senere kom dele af Ålestrup med, efter at dele af denne kommune havde stemt sig andre steder hen. Til sidst kom Løgstør med efter at have flirtet med Fjerritslev kommune.

Vi var nok den bedst konsoliderede af de 4 kommuner, idet vi ikke havde foretaget nogen større sidste minuts investeringer, dog bortset fra købet af den ny færge.

Jeg synes, jeg har haft en god tid i Farsø kommunalbestyrelse. Der kunne nok være tider, hvor man hvæsedede af hinanden uden, det stak dybere. Selv om man var uenige, kunne man godt snakke sammen.

En årsag til det gode forhold var utvivlsomt traditionen med spisning efter møderne, hvor tingene kunne afklares under afslappede forhold.