



## **Poul Lybæk**

Skoleinspektør

Medlem af kommunalbestyrelsen 1990 – 98

Født 12. juli 1932 i Aarhus

Formand for Aars lærerkreds

Bestyrelsesmedlem Aarskredsens Venstre

Folketingskandidat for Venstre i Nibekredsen

Formand for Farsø Turistforening

Formand for Foulum menighedsråd

Formand for Ullitshallen

Jeg stillede op til kommunalbestyrelsesvalget i 1989 på Ullits Borgerforenings liste, hvor man samlede nogle personer, som var interesseret i at stille op. Jeg regnede ikke med at blive valgt, da vi havde en dygtig repræsentant i Osvald Hedegaard. På valgdagen var jeg til en fest i Hvalpsund og blev ringet op af kommunaldirektøren, som fortalte, at jeg var blevet valgt og bad mig komme til konstitueringsforhandlingerne på Farsø skole.

Jeg blev valgt med nogle stemmer flere end Hedegaard. En af årsagerne hertil var måske en episode, hvor jeg havde indleveret et foto til Farsø Avis af et fortov, som var helt grøn af ukrudt, og som jeg mente, kommunen skulle holde. Det bevirkede, at Hedegaard personligt rensede fortovet, hvad mange syntes var noget mærkeligt noget.

Ved konstitueringen fik jeg plads i Socialudvalget. Kulturudvalget var udelukket, da jeg var skoleleder.

I Socialudvalget følte jeg, at jeg måtte forsvare de mennesker, der havde et mindre pænt hjem, overfor de personer i socialforvaltningen, som af den grund ville fjerne deres børn.

Inden jeg blev valgt, havde jeg den holdning, at man skulle bevare de mindre plejehjem. Under udvalgsarbejdet blev jeg imidlertid klar over, at det var nødvendigt at nedlægge nogle af dem bl.a. Søperlen.

Ved valget i 1993 blev jeg genvalgt og fik mit ønske om, at få plads i Økonomiudvalget opfyldt - det var jo "regeringen", hvor trådene blev samlet. Der var tradition for, at møderne blev afholdt om formiddagen, hvad der dårligt passede med mit arbejde som skoleleder. Mødetidspunktet blev flyttet til om eftermiddagen, trods nogen modstand, især fra Fransgaards side.

Et flertal i Økonomiudvalget havde indstillet, at man skulle droppe børnepasningsgarantien. Det var jeg ikke enig i, så jeg samlede en række mødre med børn til at overvære

kommunalbestyrelsesmødet. Sagen endte med, at borgmester Jette Thomsen lavede en politisk genistreg – pasningsgarantien blev droppet, men afløst af en pasningssikkerhed.

Ved valget i 1997 stillede jeg igen op og erklærede mig som borgmesterkandidat. Det var derfor nok nemesis, der gjorde, at jeg ikke blev genvalgt.

Det har været en spændende tid i kommunalbestyrelsen, hvor jeg mødte en række engagerede og dygtige mennesker, som bestemt ikke stemmer overens med det negative billede af politikere, som befolkningen har.

Min første periode i kommunalbestyrelsen var noget negativt præget af, at flere medlemmer havde den opfattelse, at demokrati var det flertallet ville. Det blev ændret i den anden periode, hvor borgmester Jette Thomsen havde fået styr på tingene og formidlede et godt samarbejde til alle sider.