



## Ryan Christiansen

Lærer / Direktør

Medlem af kommunalbestyrelsen 1998 – 2007

Født den 31. januar 1945 i Ringkøbing

Uddannet lærer

Formand for Vesthimmerlands lærerkreds

Formand for Socialdemokratiet i Farsø

Medlem af skolekommissionen og ligningskommissionen i Farsø kommune

Medlem af skatteankenævnet

Jeg har i mange år været medlem af Socialdemokratiets bestyrelse i Farsø, heraf en del år som formand. Jeg har været ansvarlig for, at vi havde et ordentligt valgmateriale og en politik, som vi kunne være bekendt.

Det var mange gange svært at få kandidater nok ved opstillingerne, vi skulle helst op på en halv snes stykker. Vi var nogle stykker, som godt ville stå på listen, uden at vi påregnede at blive valgt – de stemmer vi fik, kunne jo komme listen til gode.

Vi fik et godt valg i 1997, hvor vi fik 4 valgt, og jeg kom med som sidste mand. Jeg havde dog været medlem af skolekommissionen som lærerrepræsentant og været medlem af ligningskommissionen og skatteankenævnet, så jeg var ikke helt uforberedt på det kommunale arbejde.

Ved konstitueringen blev jeg medlem af Kulturudvalget. Det havde den fordel, at jeg som lærer kendte til området. I den næste periode blev jeg tillige medlem af Teknisk udvalg og formand for Børne- og Ungeudvalget.

I den første periode i Kulturudvalget skete der ikke så meget, bl.a. på grund af turbulens på ledelsesplanen efter Saarups pensionering, med en fejlansættelse til følge, og med kommunaldirektøren til at sikre driften i de perioder, hvor stillingen ikke var besat. Med ansættelse af en ny skoledirektør kom der mere gang i visionerne og udviklingen.

Vi drøftede en sammenlægning af alle skoler til en skole og med en ledelse, således at de enkelte skoler fik en afdelingsledelse. Det ville give en bedre udnyttelse af såvel lokaler, som pædagogiske resurser. Der opstod en stor modstand herimod i skolebestyrelserne og hos forældrene, så tankerne måtte skrinlægges.

Vi startede også planlægningen af renovering og udbygning af Farsø skole. Det gav også anledning til mange debatter. Nogle havde den ambition, at der skulle være en arkitektonisk flot bygning,

andre havde den ambition, at det billigste var godt nok. Jeg mente, at det måtte være det lokalemæssige og pædagogiske, der måtte være i højsædet.

I Teknisk udvalg fik vi etableret en landsbyordning. Vi ville skabe muligheder i Landsbyerne med en pose (gerne en sæk) penge til at skabe en udvikling baseret på lokale initiativer. Der opstod en diskussion om, hvor små samfund der skulle støttes, nogle mente 100 indbyggere, andre 150 indbyggere. Jeg foreslog, at betingelsen skulle være, at der var en lovformelig borgerforening, så var indbyggertallet underordnet. Det forslag blev vedtaget. Ordningen gav et pust til mange af samfundene med vækst til følge. I Ertebølle, hvor jeg bor, har det over 6 – 7 år givet en vækst på ca. 25 %.

Bymidten i Farsø kom også op at stå. Her var der en livlig debat om rundkørsel eller trafikfy. Resultatet blev trafikfy og den væsentlige årsag hertil var, at en rundkørsel ville nødvendiggøre en fældning af det store træ ved krydset.

Vi behandlede også udvidelsen af Butikscentret i Teknisk udvalg. Her var det især spørgsmålet om parkeringspladser, der gav anledning til debat. Udvidelsen ville inddrage det meste af det gamle p-areal. Alle erkendte nødvendigheden af tilstrækkelige p-pladser, som en livsbetingelse for centret, men spørgsmålet var hvor. En løsning med parkeringskælder ville kun give ca. 14 pladser, så den blev droppet. Resultatet blev p-pladserne overfor centret på Th. Eriksens Vej.

Slutningen af perioden 2002- 2007 blev præget af sammenlægningsforhandlingerne. Det var et spørgsmål om, hvem vi skulle sammenlægges med, men på grund af geografien var det nok mere et spørgsmål om, hvad andre ville, end hvad vi ønskede.

Aalestrup blev delt i 3 dele og Nibe søgte til Aalborg. Forhandlingerne bar også præg af, at nogle var mere aggressive med at få deres ønsker igennem end andre, bl.a. med placering af de forskellige embedsmænd.

Jeg ønskede ikke at stille op til valg i den nye kommune af forskellige årsager, især på grund af problemer med mit syn.

Jeg synes, vi havde et rimeligt godt samarbejde i Farsø kommune, hvor det lykkedes at få tingene til at hænge sammen. Der var en villighed til at lytte og ikke bare søge at presse egne ideer igennem. Det er jo også en kendsgerning, at det meste arbejde ligger i udvalgene og uformelle møder. Selv om det ofte var her og nu problemer, der skulle løses, så blev de ofte løst således, at der ikke blev blokeret for fremtidige muligheder.

Jeg synes, at jeg har fået et godt udbytte ud af mit medlemskab af kommunalbestyrelsen såvel politisk som menneskeligt.