



## G. Frank Borup

Skoleinspektør

Medlem af kommunalbestyrelsen 1986 – 94

Født 26. december 1935 i Overlade

Læreruddannet fra Ranum seminarium

Formand for Strandby Brugsforening

Medlem af FDB's kredsbestyrelse Nord

Medlem af bestyrelsen for Andelsbanken i Løgstør

Jeg havde i en årrække været ledende skoleinspektør. Arbejdet med at indrette skolevæsenet med skoledistrikter, skolebygninger og undervisning var kommet på plads. Jeg søgte derfor min afsked som ledende skoleinspektør, da min primære interesse ved skolevæsenet var driften. Jeg fortsatte herefter som skoleinspektør ved Strandby skole.

Kort tid herefter i 1985, fik jeg en opfordring fra Venstre i Strandby om, at stille op til det kommende valg til kommunalbestyrelsen. Efter kort betænkningstid sagde jeg ja til opstillingen og blev valgt.

Min store interesse var økonomien. Jeg kom derfor i økonomiudvalget ved konstitueringen. Konstitueringen var meget spændende. Der foregik mange forhandlinger i små og store rum. Vi kunne ikke få vores borgmestercandidat igennem, så det blev Rabøl Jørgensen, der blev borgmester og Bach Iversen blev viceborgmester.

Den første store opgave, vi fik, var spørgsmålet om nyt Rådhus. Der var stor enighed om at komme i gang med planlægningen. Efter mange år som ledende skoleinspektør med kontor på loftet af den tidligere kredslægebolig i Nørregade, havde jeg følt behovet på egen krop. Der var imidlertid ikke enighed om tidsforløbet, her spillede økonomien en væsentlig rolle. Vi i venstregruppen foretrak en etapeløsning. Efter lange forhandlinger i kommunalbestyrelsen besluttede et spinkelt flertal, at gå i gang med byggeriet med det samme.

Jeg kom i byggeudvalget. Det var meget spændende, og vi havde et konstruktivt samarbejde. Slutresultatet blev godt, og det var vigtigt, at budgettet holdt, endda med et mindre forbrug på 50.000 kr. Det ses jo ofte, at de kommunale budgetter bliver overskredet, til tider med store beløb, hvad der altid har været mig en torn i øjet.

Der kom også gang i halbyggeriet. Forholdene havde været noget skæve, der var kun haller i Farsø og V. Hornum. Skævheder skal rettes op, så der opstod en tanke i Strandby om en idrætshal. Jeg var ikke med i starten, men da man lavede en borgerindsamling i form af aktietegning, gik jeg med i front. Det bredte sig som en steppebrand og resulterede i, at der opstod lignende planer i

Hvalpsund. Min kollega i Ullits gav udtryk for, at han ikke troede på en hal i Ullits, hvortil jeg bemærkede, at det fik han ingen indflydelse på – og der kom også en hal i Ullits. Jeg tror, at en af årsagerne til ønsket om idrætshaller skyldes, at de gamle forsamlingshuse var blevet lukket, og der opstod et ønske om et nyt samlingssted i landsbyerne, hvor man kunne samles og dyrke idræt og andre aktiviteter.

I perioden blev der etableret ældreboliger i landsbyerne med 2 i hver. Det var udtryk for sognerådspolitik af værste skuffe, og ordningen viste sig heller ikke holdbar i længden. Jeg stemte dog for etableringen af hensyn til gruppesolidariteten.

Ved starten af min 2. periode i kommunalbestyrelsen var kommunens økonomi meget dårlig. Vi måtte derfor foretage nogle kraftige indgreb, bl.a. spare ca. 4 mil. kr. på administrationen. Indgrebet vedrørte hele strukturen. Både ”høvdinge og indianere” blev berørt, og det gav anledning til en del røre i systemet. Vi havde heldigvis et solidt flertal bag beslutningerne. Besparelserne gav en god økonomi fremover. Det skabte ikke venner overalt, og gav anledning til mange bidske bemærkninger, men her er det fordelen ved at være politiker, at man kan give igen.

Jeg stoppede ved periodens udløb i 1997 på grund af helbredet. Det var ikke med glæde, men jeg kunne vælge politikken fra og fortsætte som skoleleder.

Som embedsmand havde jeg et godt kendskab til det kommunale system og beslutninger, men som politiker kom jeg virkelig ind bag beslutningerne. Jeg fik kendskab til, at mange politikere indeholder kvaliteter, som man ikke ser udefra. Der er naturligvis uenigheder og forskellige holdninger, men jeg synes, der gik en rød tråd gennem det hele, som gav de gode resultater.

Selve kommunalbestyrelsesmøderne, efter min mening, mere er et forum, hvor nogle skal føre sig frem, så er beslutningerne i langt de fleste tilfælde truffet forinden i udvalg og grupperne.